

## **Tjejseglingen som blev av ó trots fredagsstorm!**

Årets tjejhelg 4-6 september hade samlat 17 kvinnor fördelade på 4 båtar, varav en motorbåt. QO-kommittén hade beslutat att försöka samla båtarna på Vinga på fredagen. På torsdagen konstaterades att vädrets makter ville annorlunda. Prognosen visade kulingvindar för fredagen och därefter en något osäker vindprognos för lördagen. Kommittén beslutade då att bokstavligen blåsa av tjejseglingen.

Då bestämde vi oss för att bjuda hem alla anmälda till Ängholmen för att få träffas på lördagen och ev göra en dagsegling. Övernattning erbjöds också i båt eller hus. Åtta av de anmälda hörsammade inbjudan och kom till Ängholmen per bil, men även per båt. Lördagen bjöd på bra väder med svaga vindar.

Efter en gemensam lunch, gjord tillsammans på en del av den inköpta maten, gick vi alla ut med en av båtarna. Tyvärr blev det bara en liten stunds segling eftersom vinden mojnade och vi fick ta oss tillbaka till Ängholmen för motor. Under färden tränade vi programenligt såväl navigering som knopar. Nu kan vi alla väderstrecksmärken och de vanligaste knoparna!

Vi grillade tillsammans på kvällen, som vi brukar när vi är ute på vår tjejhelg. Efter att ha lagat maten, lyckades vi äta och dricka upp det mesta av det vi inhandlat. Några tog tillfället i akt och övernattade i båtarna vid bryggan.

Efter den inledande besvikelsen över att inte kunna gå ut på fredagen, blev det en trevlig dag med härlig samvaro, som uppskattades mycket av oss som hade möjlighet att delta.

Väl mött på tjejhelgen nästa år!

Ann-Charlotte Källfelt och Britt Steiner